



Goedemorgen gemeente! Wat fijn dat u er weer bent.

Ook een goedemorgen voor onze gasten en gemeenteleden die via Kerkomroep of YouTube meekijken of luisteren.

Wij heten u van harte welkom in deze dienst vanuit De Poststraatkerk.

Voorganger vandaag is ds. Bindert de Jong en de organist is de heer Henk Boven. In deze dienst wordt Daan gedoopt, zoon van Melvin de Graaf en Celine Hoorn.

Vanavond is er om 19.00 uur een dienst in De Hoeksteen. Ds. Bindert de Jong gaat ook in deze dienst voor. De liturgie wijkt af van deze doopdienst. Het projectkoor verleent haar medewerking.

De bloemen van deze zondag gaan met een groet van de gemeente naar:

- 1) Mevr. T. Katoen - van Klinken
 - 2) Mevr. J. Peet - Franke
- Bezorging van de bloemen is geregeld.

De collecte van vandaag is voor:

De Voedselbank Zuid-Oost Groningen

Naast de inzameling van houdbare producten, is het ook goed om zo nu en dan geld over te maken naar de Voedselbank. Het ingezamelde voedsel is gratis en de voedselbank betaalt geen personeelskosten. Maar om dat voedsel op te halen, gekoeld op te slaan en te distribueren moeten ze wel kosten maken. Ook telefoon, energie, verzekering, postzegels; het kost allemaal geld.

Op de beamer en op onze website kunt u informatie vinden hoe u uw bijdrage kunt overmaken.

Er wordt voorlopig **niet** in de kerk gecollecteerd.

Koffieochtend in de Hoeksteen is a.s. dinsdagmorgen 15 september om 9.45 uur.

De Semsstraatkerk zal in de maand oktober weer beginnen met het koffiedrinken in Ons Huis. Elke 2^e dinsdag van de maand. Dit is 13 oktober. Aanvang 10.00 uur.

Volgende week zondag 20 september vindt de startdienst/overstapdienst plaats om 9.30 uur in de Poststraatkerk. Ds. Bindert de Jong en ds. Dirk Wams zullen in deze dienst voorgaan. Er is dan geen avonddienst.

Reserveren voor de diensten kan tot en met zaterdag 12.00 uur via www.pknstadskanaal.nl.

Vacature ambtsdrager.

Vanwege het afscheid van Karin Brandsema is er een vacature voor het ambt van Jeugdouderling.

Als gemeenteleden wordt u van harte uitgenodigd om namen in te dienen van personen die naar uw mening in aanmerking komen voor verkiezing tot Jeugdouderling. Indien u een voordracht wilt doen, dient u dit uiterlijk 22 september a.s. schriftelijk te doen bij de scriba van de kerkenraad.

Op zaterdag 19 september vindt het jaarlijkse volleybaltoernooi weer plaats, maar dit jaar gaan we beachvolleyballen. Vanaf 15.45 ben je van harte welkom om deel te nemen aan het toernooi op het Beachpark in Stadskanaal, Hockeypad 1. Je kunt jezelf of je team aanmelden bij Lisanne Brandsema. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met de corona maatregelen. We hopen op een mooie opkomst van zowel jong als oud, om elkaar hier na zo'n lange tijd weer te mogen treffen.

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst, die wij beginnen met een moment van stilte, om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God.

Orde van dienst zondagmorgen 13 september 2020

" Poststraatkerk "

Aanvang 9.30 uur

Doopdienst

In deze dienst wordt Daan Gedoopt.

Zoon van Melvin de Graaf en Celine Hoorn



Voorganger: ds. Bindert de Jong
Ouderling van dienst: dhr. Albert Kroeze
Organist: dhr. Henk Boven
Lector: mevr. Anneke Kwint

- * Inleidend orgelspel
- * Lied voor de dienst: 'wonderlijk', sela
- * Welkom - mededelingen

Dienst van de voorbereiding

- * Stilte
- * Bemoediging en groet
- * Zingen: lied 217 vers 1, 2 en 3.
De dag gaat open voor het woord des Heren
- * Openingsgebed
- * Zingen: lied 217 vers 4 en 5.
De dag gaat open voor het woord des Heren

Dienst van het woord

- * Gebed om de Geest

* Kindermoment

* Schriftlezing Matteus 18: 1-7

Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: 'Wie is eigenlijk de grootste in het koninkrijk van de hemel?' ² Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer ³ en zei: 'Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan.

⁴ Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het koninkrijk van de hemel.

⁵ En wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. ⁶ Wie een van de geringen die in mij geloven van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. ⁷ Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet!

* Zingen: lied 991 vers 1, 7 en 8. De eersten zijn de laatsten

* Verkondiging

* Zingen: 'Ik geloof in God de Vader', melodie: wat de toekomst

1. Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
heel de schepping zingt zijn eer
heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

2. Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des Mensen
goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
groot is het geheimenis
schenkt Hij mij het eeuwig leven,

dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen, God zij glorie,
uit het graf is opgestaan.
Door het brood - dit is mijn lichaam –
door de wijn - dit is mijn bloed –
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

4. Ik geloof ook in de Geest,
Adem van God uitgegaan.
Hij vertroost en Hij versterkt ons,
waar wij in het leven staan.
Door de Geest zijn wij verbonden
met de Heer en met elkaar.
Door zijn leiding gaan wij verder,
maakt Hij zijn beloften waar.

Viering van de doop

- * Dopeling wordt binnengebracht
- * Zingen: lied 354. Jouw leven staat aan het begin
- * Inleidende woorden over de doop
- * Presentatie
- * Doopvraag aan de gemeente
- * Gelofte doopouders
- * Doopgebed
- * Doop en zegen

- * Zingen: lied 781 vers 1, 2 en 3. Kind van God gegeven
- * Felicitatie namens de gemeente door de ouderling van dienst

Dienst van gebeden en gaven

- * Dank en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader

Onze Vader in de hemel,
 laat uw naam geheiligd worden,
 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
 op aarde zoals in de hemel.
 Geef ons vandaag het brood
 dat wij nodig hebben.
 Vergeef ons onze schulden,
 zoals ook wij hebben vergeven
 wie ons iets schuldig was
 En breng ons niet in beproeving,
 maar red ons uit de greep van het kwaad.
 Want aan u behoort het koningschap,
 de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
 Amen.

- * Slotlied: lied 834. Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

- * Zending en zegen: beantwoord met:



- * Gaven
 Diaconale collecte voor de Voedselbank Zuid-Oost Groningen

Wilt u dit doel steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekening nummer van de diaconie: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43

t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van VOEDSELBANK

Voorbede:

Als u een voorbede wilt kunt u voor de dienst contact opnemen met de ouderling van dienst of met de predikant. De predikant neemt de voorbede dan mee in de gebeden.

Ds. Bindert de Jong:

@ b.dejong@pknstadskanaal.nl

☎ 0599 -213264

De diensten kunt u ook volgen via:

www.pknstadskanaal.nl en www.kerkomroep.nl

De liturgie voor de diensten kunt u vinden op de site van www.pknstadskanaal.nl

Dienst vanavond op zondag: 13 september

De Hoeksteen

Aanvang: 19.00 uur

Voorganger: ds. Bindert de Jong

Aanmelden is noodzakelijk in verband met het aantal personen dat de dienst mag bezoeken.

Aanmelden via de website www.pknstadskanaal.nl

Dienst zondag 20 september

Poststraatkerk

STARTDIENST

Aanvang 9.30 uur

Voorgangers: ds. Bindert de Jong en ds. Dirk Wams

Aanmelden is noodzakelijk in verband met het aantal personen dat de dienst mag bezoeken.

Aanmelden via de website www.pknstadskanaal.nl

*Kindje dat het water voelt
weet je dat God jou bedoelt
druppels op je babywang
raken jou je leven lang*

*Water tekent een geheim:
dat je kind van God mag zijn
water levert het bewijs
God gaat met je mee op reis*

*Want wanneer je bent gedoopt
weet je dat God naast je loopt
Hij helpt je bij verdriet en zorgen
in Gods hand ben je geborgen.*

**Wij wensen u een goede zondag,
een fijne week en zien u graag terug.**