



Orde van dienst voor de digitale uitzending op zondag 18 april 2021

De Hoeksteen

Voorganger: ds. Dirk Wams
Ouderling van dienst: dhr. Albert Kroeze
Organist/pianist: dhr. Gert Vissering
Zang: een viertal leden van het projectkoor verleent haar medewerking

- * Inleidend orgelspel
- * Lied voor de dienst: NLB 216: 1 t/m 3
Dit is een morgen als ooit de eerste
- * Welkom – mededelingen

Dienst van de voorbereiding

- * Stilte
- * Openingslied: NLB 98: 1 en 4. Zing een nieuw lied voor God de Here.
- * Votum en groet
- * Zingen: NLB 213: 1 t/m 5. Morgenglans der eeuwigheid
- * Openingsgebed

Dienst van het woord

- * Moment met de kinderen
Kinderlied: Alles wordt nieuw III, 19. Als je geen liefde hebt voor elkaar
- * 1^e Schriftlezing: Micha 4: 1-5

4 1. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen,² machtige naties zullen zeggen: 'Laten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.' Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER.³ Hij zal rechtspreken tussen machtige volken, over grote en verre naties een oordeel vellen. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is.⁴ Ieder zal zitten onder zijn wijnrank en onder zijn vijgenboom, door niemand opgeschrikt, want de HEER van de hemelse machten heeft gesproken.⁵ Laat andere volken hun eigen goden volgen – wij vertrouwen op de naam van de HEER, onze God, voor eeuwig en altijd.

* Zingen: NLB 1016: 1 t/m 4. Kom, laat ons opgaan

* 2^e Schriftlezing: 1 Johannes 1: 1-7 en Johannes 21: 15a

1¹ Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij met eigen ogen gezien en aanschouwd hebben, wat onze handen hebben aangeraakt, dat verkondigen wij: het Woord dat leven is.² Het leven is verschenen, wij hebben het gezien en getuigen ervan, we verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons verschenen is.³ Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. En verbonden zijn met ons is verbonden zijn met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus.⁴ We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken.

Licht en duisternis

⁵ Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis.⁶ Als we zeggen dat we met hem verbonden zijn terwijl we onze weg in het duister gaan, liegen we en leven we niet volgens de waarheid.⁷ Maar gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, dan zijn we met elkaar verbonden en reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, ons van alle zonde.

Johannes 21: 15a

15a Toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan: 'Simon, zoon van Johannes, heb je Mij lief?

- * Zingen: NLB 601:1, 2 en 3. Licht dat ons aanstoot in de morgen
- * Verkondiging
- * Zingen: NLB 793: 1, 2 en 3. Bron van liefde, licht en leven.

Dienst van gebeden en gaven

- * Dank en voorbeden, stil gebed en het Onze Vader
 Onze Vader in de hemel,
 laat uw naam geheiligd worden,
 laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden
 op aarde zoals in de hemel.
 Geef ons vandaag het brood
 dat wij nodig hebben.
 Vergeef ons onze schulden,
 zoals ook wij hebben vergeven
 wie ons iets schuldig was
 En breng ons niet in beproeving,
 maar red ons uit de greep van het kwaad.
 Want aan u behoort het koningschap,
 de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.
 Amen
- * Inzameling van de gaven

1^e Diaconale collecte – ZWO project PGS 2020/2021 Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië



In het armste land van Europa, Moldavië, worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. De kerken en Youth for Christ hebben de handen ineengeslagen om kinderen een betere toekomst te geven.

Wilt u dit doel steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekening nummer van de diaconie: **IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van ZWO Project Moldavië.**

2^e Collecte voor de kerk

Als u wilt bijdragen aan deze collecte kunt u dit doen op rekening van de



PGS: rekeningnummer NL 97 RABO 0373735138

- * Slotlied: NLB 771: 1, 2 en 3. Ik weet van een stad die komen zal
- * Zending en zegen: beantwoord met:



- * Orgel/pianospel

Voorbede:

Als u een voorbede wilt kunt u contact opnemen met de ouderling van dienst of met de predikant. De predikant neemt de voorbede dan mee in de gebeden

Ds. Dirk Wams:

@ d.wams@pknstadskanaal.nl

☎ 0599 – 324326

Ds. Bindert de Jong:

@ b.dejong@pknstadskanaal.nl

☎ 0599 – 213264

Digitale diensten op zondag: 25 april

Poststraatkerk 09.30 uur, ds. Bindert de Jong

Semsstraatkerk

TAIZEDIENST

19.30 uur ds. Bindert de Jong



**25
april
2021**

Semsstraatkerk
Stadskanaal

**ONLINE
TAIZÉ VIERING**
Live te volgen via:
www.pknstadskanaal.nl

Alle diensten kunt u volgen via:

www.pknstadskanaal.nl en www.kerkomroep.nl

Wij wensen u een goede zondag,
een fijne week en zien u graag terug.